



**Nieuwsbrief nr:
151
september 2023**

Zomerbadminton afgesloten

De voorgaande jaren zaten we tijdens de zomervakantie in Karding. Maar vanwege onderhoudswerk weken we nu uit naar Ten Boer. Op vrijdag 28 juli zijn we begonnen en we speelden door tot de laatste vakantiedag vrijdag 1 september. Deze zes speelavonden werden minder bezocht dan we gewend zijn. We hadden genoeg aan de zes velden waar de Tiggelhal over beschikt. De 9-banenhallen van Karding was wel erg aan de ruime kant geweest.



Het nieuwe seizoen

Deze week begint het nieuwe seizoen. Dat wil zeggen voor de donderdagspelers. Voor de clubavond op vrijdag moet je nog een weekje wachten. De eerste vrijdagavond in Lewenborg is op 15 september. Dat heeft met het Amelandweekend te maken. Veel BCL'ers zijn dan te vinden in de duinen en de sporthal van Nes. In dat weekend organiseren we op vrijdagavond in plaats van badminton in Groningen een gezellig etentje op de wadden. Gevolgd door twee badmintonochtenden in de plaatselijke sporthal.

We beginnen aan ons 49^{ste} seizoen. Het seizoen waarin de jubileumcommissie zich warmloopt voor het jubeljaar 2025. Je zult zo af en toe wel iets te horen krijgen van dit selecte gezelschap. Verder lijkt het een gewoon seizoen te worden. Behalve dan dat er meer avonden zullen uitvallen. Niet alleen omdat een paar avonden (Goede Vrijdag!) standaard niet meer gehoord kunnen worden maar ook vanwege de verkiezingen. Sport-hal Lewenborg is namelijk stembureau. Desondanks: veel plezier in het nieuwe seizoen.

Competitiespelen in Ten Boer

Het komende seizoen speelt ons competitieteam haar thuiswedstrijden in de Tiggelhal in Ten Boer. We kunnen niet meer meeliften met andere clubs. Jarenlang hebben we onze thuiswedstrijden gespeeld bij BV Novum en de laatste jaren bij BC Go. Zo konden we de zaalhuurkosten met andere clubs delen. Het komend jaar lukt dit niet. Vandaar dat we een nieuwe locatie moesten zoeken. De Tiggelhal kwam het beste uit onze zoektocht tevoorschijn. Dus voortaan spelen we daar 'thuis'. Steeds op de zaterdagavond van 6 tot 9. Dan hebben we drie speelvelden ter beschikking. Ruimschoots voldoende om binnen drie uur een competitiewedstrijd af te werken.

Bijna op Ameland

Amelandweekend (8-10 sept) belooft zonnig en warm te verlopen. Een soort extra vakantie voor badmintonfanaten. Op de Wagenborg-site lijken de mitsen en maren voor de afvaart van de veerboot te zijn verdwenen. Je kunt er weer gewoon naar toe. Dus wat let je om nog even een paar dagen onbekommerd zon, zee, zand te boeken bij Edwin. Doe het wel snel want de culinaire voorbereidingen voor de trip zijn al gestart.

Verblijf en badminton € 77,50. Daarbij je vervoerskosten en de plaatselijke horeca. Informatie en opgave: 0643754553.

Ameland

Badmintonvereniging Olympia gaat al een aantal jaren op trainingsweekend naar Ameland en dit jaar leek het BC Beijum en BCL leuk om ook mee te gaan. Helaas bleek er bij Beijum geen belangstelling te zijn, maar gelukkig waren er wel een aantal echte BCL-ers die mee wilden. Uiteindelijk zijn we met z'n vijven (Suzan, Anja, Willem Put, Jan en ondergetekende) het laatste weekend van de vakantie richting Holwerd afgereisd.

Na een zonnige bootreis bleek in de kampeerboerderij in Hollum dat rekening gehouden was met de grootte van het BCL-gezelschap, want een tweetal slaapzaitjes waren precies groot genoeg voor ons. Hier grensde een erg gezellig huiskamertje aan, het BCL-hokje, wat overigens gaandeweg het weekend ook door Olympianen werd ontdekt. We hebben dit maar toegestaan, want het bleek dat die Olympianen toch wel erg meevielen.

Anja had overigens wat moeite met één van de bedden, wat een beetje vreemd was want het bed nam bij het liggen de vorm aan van een hangmat en dat ligt altijd wel lekker relaxed. Ze is toch maar naar boven verhuisd.

De vrijdagavond hebben we verder besteed aan dineren bij een pan-nerkoek restaurant, waarna de Olympianen richting de kampeerboerderij gingen. De BCL-ers natuurlijk niet. Een heuse nachtelijke wandeling richting strand is natuurlijk een verplicht onderdeel van een weekendje Ameland. Hierbij bleek dat Anja nogal moeite had met recht lopen. Volgens haar werd dit veroorzaakt door het rond-draaiende licht van de vuurtoren (???)

6

Na weer veilig te zijn teruggekeerd in de kampeerboerderij bleek er inmiddels een tweede groep Olympianen te zijn aangekomen.



Ook deze sportievelingen werden welkom geheten, waarna de slaapzalen werden opgezocht.

De volgende ochtend bleek al erg vroeg te beginnen voor onze vogeltjesman. Willem was om een uur of zes van bed af om vogels te bekijken. Jan wilde ook mee, maar ergens in de afsprakenfeer bleek een en ander fout te zijn gegaan. Ondergetekende draaide zich overigens nog even lekker om onder het mom van 'vogeltjes zijn leuk maar niet om zes uur 's ochtends.'

Na een lekker ontbijt (de eitjes waren perfect Jan!) besloot een deel om fietsen te huren en per fiets naar de sporthal af te reizen. Daar hadden we geluk dat we er nog in konden, want de beheerder stond op het punt om de hal weer af te sluiten (we waren maar liefst 10 minuten te laat).

De training werd verzorgd door een aantal Olympianen, waarna we tot 14.00 uur vrij konden spelen. Hier bleek dat de integratie echt

7

Dan ben je er maar vanaf...

Tja, het was op die gezellige en goed verzorgde BBQ bij Johan en Paula waar Anja in het vorige stukje al over schreef. Gezellig aan de klets hier en daar, overheerlijke hapjes en een wijntje. En toen ineens..., die vraag van Anja: "Zou je de pen van mij over willen nemen en een stukje willen schrijven voor de nieuwsbrief?" Het juiste moment, in zo'n opperbeste stemming is het moeilijk om nee te zeggen. "Je bent toch een keer aan de beurt, dan ben je er maar vanaf" zei Anja er nog even bij. En het was pas in september, dus nog een lange zomervakantie de tijd, dus mijn "ja" klonk toen al vrij snel.

Een paar weken op vakantie en dat stukje was al snel vergeten. Tot die mail van Ben. Zakelijk, met deadline en spelregels waaraan het stukje moet voldoen (bondig, max.350 woorden, je naam eronder, wie krijgt de pen). Fijn dat bij BCL alles organisatorisch goed geregeld is. En vrijwilligers zijn tenslotte belangrijk voor een vereniging. Aan de slag dus!

Mijn gedachten dwalen af naar jaren geleden, ik ben al heel lang lid van deze club. Rond 2000 heb ik een aantal jaren de redactie verzorgd van clubblad "Het Net". Op papier, dus kopiëren, vouwen, nieten en dan uitdelen in de sporthal of thuisbezorgen. En lopen leuren bij mensen voor stukjes. Geen 350 woorden, maar een heel boekje vol! Op zolder vond ik nog een paar van deze boekjes van zo'n 25 jaar geleden. Leuk om weer eens te lezen. Een paar wetenswaardigheden uit deze krantjes wil ik jullie niet onthouden:

- Alex W. was de auteur van een column: Van de veurzitter.
- Competitieteam met o.a. Ben, Willem D. en Ida gehuldigd als kampioen.
- Het was, ook toen al, heel gezellig in de kantine.
- Afsluiting seizoen was traditiegetrouw een etentje in de Stad.
- In 2000 is de ALV voor het eerst op vrijdagavond in de kantine, hopen op een grotere opkomst. Daarvoor was de ALV bij iemand thuis.
- Bart van W. klaagt over handballers die tijdens de wedstrijd door het veld heen stui-terden met een bal.
- Amelandweekend ging in 2000 van start met Suzan, Willem P, Anja, Jan en Alex, te gast bij badmintonclub Olympia.

Al iets meer dan 350 woorden, sorry Ben! Dat viel erg mee en leuk om te doen. Nog even vermelden dat ik de pen doorgeef aan Tanja en mijn naam eronder (volgens de regels van Ben) en ik ben er weer vanaf. Ida

Nieuwsbrief 0640614070 * nieuws@bclewenborg.nl * www.bclewenborg.nl

Secretariaat 0619967466 * secretariaat@bclewenborg.nl

Vertrouwensfunctionaris: [contact](#)

Privacybeleid: [Privacyverklaring BCL](#)

Verzendlijst * Wil je hiervan af? [afmelden](#)