



Nieuwsbrief nr: 135 mei 2022

Drie uur spelen

Om half acht zijn op de vrijdagavond zo'n vijf velden bezet. Niet iedereen zoekt op dat vroegere tijdstip de startblokken op. Al staat tegen achten de zaal toch wel behoorlijk vol. De drukte op vrijdag blijft. Vanaf 1 april zien we gemiddeld 40 spelers op een avond. In een hal waar negen velden permanente speelgelegenheid bieden aan 36 spelers. Even uitblazen aan de kant is nu de nieuwe norm geworden. Daar waar we voorheen gewend waren om achter mekaar door te spelen. Met weinig pauze. Sterker nog; velen wilden juist doorspelen om de spieren lekker warm te houden. Valt wat voor te zeggen.

Dat zie je terug in het gedrag. Zo gauw ergens twee sets zijn gespeeld haasten de bankzitters zich naar het vrije veld. Een tijdje geleden waren die wachtenden aan de zijlijn wat kritischer. Eerst eens kijken met wie je dan op dat veld samen moest spelen. Ieder heeft nu eenmaal z'n voorliefdes. Liever niet met die razende Roeland. Of niet met die beginnende speler. Niet met die goeie die zich ergert aan jouw manier van spelen. Niet met die oude lul, niet met die gillende dame, niet met die vloekende vent. Redenen te over om een voorkeur te hebben voor medespelers. Maar na zeven minuten op de bank kijken de wachtenden minder kritisch. Dan toch maar met die slome duikelaar of wilde snoeshaan. Anders moet je weer langer wachten. Het heeft wel wat. Je maakt nu iets eerder de afweging om met iemand te gaan spelen die niet jouw eerste keus is. Zo groeien we wat meer naar elkaar toe. Allemaal in hetzelfde schuitje. We willen graag lekker veel spelen en dan neem je meer voor lief.

Na ruim twee uur neemt de energie langzaam af. Ondanks pauzemomenten. Tegen tien zijn we terug bij de beginsituatie. Op vijf tot zes velden wordt nog gespeeld. Een aantal kletst nog wat aan de kant. Velen hebben hun spullen al gepakt. Kwart over tien wordt nog op drie tot vier velden driftig gespeeld. En even later worden de netten aan linker- en rechterkant opgeruimd. Alleen de ware fanatici rammen op de middenbaan de shuttle zoveel mogelijk buiten elkaars bereik. Tot ook zij om half elf de douche opzoeken. Drie uur volgemaakt. Een voldaan gevoel. Volgende week weer.



De trainer is streng

Mijn naam is Mariska. Jullie kennen mij allemaal wel. Deze keer ben ik aan de beurt om een stukje over de trainingen te schrijven. Ik vind badminton leuk, maar ik heb ook andere hobby's zoals: legpuzzels maken, diamond painting, sport kijken en ik vind het belangrijk om tijd te hebben voor mijn familie.

De badmintontrainingen zijn vaak leuk. En soms ook moeilijk. Je moet alleen je pols gebruiken, dat vind ik nog wel lastig. De trainingen zijn ook gezellig. We hebben een fijne groep om mee te trainen. De meeste trainen al een tijd samen. Er zijn nu ook mensen uit andere landen. Daarom wordt er ook veel Engels gesproken. Dat volg ik niet altijd want ik ben niet zo goed in talen. De trainer is streng. Ik gebruik bijvoorbeeld wel eens per ongeluk tussendoor tennisslagen. Dat mag niet van Jan. Maar hij moet ook wel streng zijn want anders leren we niets en dan bakken we er niets van!

Op de laatste vrijdag van de maand hebben we toss met badminton. Dan worden alle rackets op een bult gelegd. En alle niveaus worden dan door elkaar gehusseld. En dan speel je drie potjes tegen willekeurige tegenstanders.

Dit was mijn verhaal. Groeten van Mariska (ik geef de pen door aan Klaske)

Ja hoor; ook op 27 mei

Elk jaar dezelfde vraag: "Kunnen we ook op Goede Vrijdag?" En een maand later: "Is de sporthal wel open op de dag na Hemelvaart?" En keer op keer luidt beide malen het antwoord: "Ja, wij spelen altijd door. Op de nationaal erkende feest- en gedenkdagen is de sporthal gesloten. Daarnaast kennen we twee uitzonderingen. Dat zijn 24 december en 31 december – kerstavond en oudejaarsavond – want dan zijn alle sporthallen gesloten." Dus ook dit jaar zijn we de dag na Hemelvaartsdag in de sporthal te vinden. Op 27 mei hebben we gewoon een toss-avond.

Hebben we wel een seizoenende?

Jaarlijks eindigen we het seizoen met iets gezamenlijks. Zelfs in Coronatijd heeft de club het seizoen prettig en gezellig uitgeluid. Vaak was het een barbecue voorafgegaan door een recreatieve activiteit. Een fietszwerftocht, een kanoavontuur, wadlopen, een einde-seizoenstoernooi, een waterskispektakel. Allerlei evenementen hebben de revue gepasseerd. Maar toen was Edwin nog onze vaste activiteitenman. Dit jaar hebben we hem uitgeluid als organisator. Hij heeft het stokje nu doorgegeven aan Bart jr.

Inmiddels een paar jaar bij onze club. Jonge vent. Veel energie. Soms een beetje driest. Ook aimabel, vaak getooid met een gulle lach. Maar wat gaan wij van hem merken als bestuurder op de portefeuille 'Activiteiten en Competitie'? Hij is aan het broeden. Maar waarop? Is er al een ei gelegd? Hij houdt zijn kaken nog stevig op elkaar. Het enige wat hij tot nu toe los wil laten is dat we zaterdag 9 juli moeten reserveren. Hopelijk krijgen we snel te horen wat het wordt. Gaan we 's morgens al op pad? Lieslaarzen aan en schepnetje mee? Of gaan we een spooktocht tegemoet? Nachtelijk duister, kapotte zaklantaarn, hopeloos verdwalen en dan de kerkdienst missen op zondagmorgen? Wat houdt hij voor ons in petto, wat mogen wij nog niet weten. Of weet hij het zelf nog niet?



Badminton van spel tot sport

Vanwege twee jubilea (onze bond 90 jaar en onze trainersvereniging 50 jaar) is vorige maand een badmintonboek verschenen. Vooral gericht op de historie van de sport en de voortdurende ontwikkeling van oefenprogramma's. Het boek staat boordevol informatie over speltechniek en materiaal. De vier auteurs zijn uit de badmintonwereld afkomstig. Prijs €24,45 incl verzendkosten. Bestellen bij w.knaap@quicknet.nl. Na betaling via NL16 INGB 0636 2702 62 t.n.v. W. Knaap komt het boek naar je toe.

Afzender Badmintonclub Lewenburg (BCL)

Secretariaat: 0619967466 * secretariaat@bclewenburg.nl

Communicatie: 0640614070 * nieuws@bclewenburg.nl

Website: www.bclewenburg.nl * [privacyverklaring BCL](#)

Verzendlijst: huidige en vroegere spelers krijgen de nieuwsbrief. Wil je van de lijst af? Klik op [afmelden](#).