



Nieuwsbrief nr: 134 april 2022

Wat een drukte

Vrijdag 1 april zes spelers op de bank. Een week later acht. Goede vrijdag toch weer nul op de bank. Achter mekaar doorspelen is niet meer normaal. Een korte pauze lijkt een nieuwe norm te gaan worden. De club draait als een tierelier. Vanaf september zien we een ongekende groep nieuwelingen in de sporthal.

Heb ik dat gezicht al eens eerder hebt gezien? Je kunt het haast niet meer bij te houden. Dit seizoen 40 spelers erbij. Eén-derde kwam niet terug; het was voor hen een kortstondige kennismaking. Twee-derde is blijven hangen. Oude getrouwen: Willem, Belinda, Rixt, Sander, José. Een internationale groep: Umesh, Boyan, Yue, Zekai, Wenbo, Wei, Yidan, Gee, Mochammad, Liang, Philip, Di, Senguan. En voertaal Nederlands: Chris, Sander, Vincent, Anita, Rolf, Deveny, Hadz, Sterre, Martin. Zestien in hun proefperiode, twee strippenkaarten en negen leden. Kennelijk draagt het geluid van onze tamtam ver.

We zien de aanwas niet terug in de derde helft. Bij uitzondering blijft één van de nieuwen een glas drinken. Koudwatervrees om aan te schuiven aan een stamtafel? Kom je daar wel tussen? Help onze nieuwe spelers. Leg contact in de zaal. Tijdens het spelen ga je elkaar waarderen. En tijdens een korte pauze aan de kant nodig je iemand uit voor een drankje na afloop. Je hoeft er niet Chinees voor te leren, Engels kan ook.

Eindelijk weer een toernooi

Naar Peize op de eerste zaterdag in april. Een sporthal met fijne indeling. Een wand met banken, drie rijen dik en radiatoren langs de muur. Staan bij dit toernooi altijd op heet. Even met je rug d'r tegen; gloeit lekker. Straatschoenen uit, sportschoenen aan. Marina en Bennie zijn vroeg. Nog niemand bij de wedstrijdtafel.

In 2019 was de laatste keer. Corona verziekte de toernooien. Maar nu mag het weer. De kantine loopt al aardig vol. Gratis koffie en een plakje cake erbij. Dat begint goed. Blij gezichten, spelers die er zin in hebben. Kisten met appels en mandarijnen bij de wedstrijdtafel. Kom genieten vandaag. Drie andere BCL-koppels spelen mee. Kijk, het speelschema. "Gelijk een pittige wedstrijd", zegt Ronald tegen Greetje, "tegen Bennie en Marina". Je ziet Bennie denken 'voor wie is dat pittig'? En dat blijkt. De eerste set is voor familie Groeneweg. In de tweede neemt Ronald gas terug tot Marina en Bennie zestien punten hebben. Ronald zet een tandje bij: 21-16. Ronald wil niets weten van favoriet zijn. Hij speelt toch met zijn zwangere schoondochter? Ze winnen alle partijen 's morgens.

In de middagpauze blijkt de soep ook gratis. Met balletjes, dus Marina slaat deze traktatie over. Maar waar blijft Bart met z'n dame? Ook van de vegaclub? Hij hapt op de vrijdagavond wel van de bittertafel... Oh nee, hij bereidt zich met Fanny al voor op de middag.



Dan zijn de poules aangepast. Teams van gelijke sterkte tegen elkaar. Marina en Bennie treffen direct Bart en Fanny. Weer BCL tegen BCL (en BOP). De trainingsbroek gaat uit bij Bennie maar dat helpt niet. De middagpoule is voor Marina en Bennie te sterk. Aan het eind van de middag krijgt ieder nog één extra wedstrijd. Opnieuw een BCL-onderonsje. Marina en Bennie tegen Suzan en Willem. Alleen Marina en Bennie mogen zich in Peize met alle BCL'ers meten. En op het laatste eindelijk winst. Hun troostfinale.

De echte finale is voorbehouden aan familie Groeneweg. De toernooiorganisatie vraagt om stilte. Geen geloop, geen geritsel van boterhamzakjes, geen geschreeuw. Toon respect voor de finalisten. Greetje heeft het bijna niet meer. Zes jaar niet gespeeld. Voor de grap met schoonpapa op pad. Iedereen stil. Dit heeft ze niet eerder meegemaakt. Haar service belandt meer in dan over het net. De tegenstanders lopen uit. Ook Ronald heeft geen antwoord. Het gaat mis. Suzan spreekt hen moed in tussen set één en twee. De tweede set gaat iets gelijk op. De concentratie groeit. Het wonder geschiedt: de derde set wordt afgedwongen. Ze beseffen weer dat ze het kunnen. Die anderen maken ook fouten. Niet op letten. Concentratie verder opvoeren. Snel spelen en door. Pressie. Beuken. Bingo, 't is binnen. Hun dag kan niet meer stuk. Voor 't eerst samen en direct kampioen.



En dan ..., verhip, nog een BCL-koppel wordt beloond. Van der Beek en Van den Berg winnen de zak drop die is uitgelooft voor het eerste koppel dat de puzzels uit het programma-boekje foutloos heeft ingeleverd. Waar BCL'ers al niet in kunnen schitteren....

Jannie bedankt

We hadden een extra ALV voor een statutenwijziging. Daarmee waren we gauw klaar. Suzan nam er weinig tijd voor, hanteerde kloek de hamer en stuurde naar een snel vergaderende. Des te meer tijd om Jannie in de bloemetjes te zetten. Al 27 jaar bij de club waarvan twaalf in het bestuur. Nu een stapje terug. Minder clubwerk. Tijd voor tuinieren, voor 'su amor español' en nog een regelmatig potje badminton. Hulde en luid applaus.

Vertrouwelijk;-)

Sinds kort mag ik de vertrouwenscontactpersoon zijn (ook wel VCP genoemd) van onze mooie club (ook wel BCL genoemd). Ik dacht ik neem jullie even mee. Eigenlijk kan ik hier vrij kort over zijn: dit is vertrouwelijk. Weet in ieder geval dat, mocht het nodig zijn, ik een luisterend oor kan bieden, raad kan geven en wanneer nodig passende hulp. Dan neem ik jullie maar even mee in mijn werkzame leven als logopedist. Je wil niet weten hoeveel overeenkomst dit heeft met onze club. Ik zie bijv. veel kinderen met een beperkte woordenschat en ja, je raad het al ook bij onze club wordt regelmatig gesproken in 1 of 2-woordzinnen al dan niet ondersteund met gebarentaal. Ook zie ik kinderen met gehoorproblemen. Zo ook bij onze club en dit zijn er wellicht meer dan je denkt gezien het stemvolume waarmee soms wordt gecommuniceerd. Een goede ademhalingstechniek aanleren is soms ook nodig. Alweer een overeenkomst; sommige leden kunnen dit goed gebruiken als ze afgemat het veld afkomen. En dan heb ik het nog niet eens gehad over meertaligheid. Om niet persoonlijk te worden, gooi ik er (in het kader van de komende filmavond) alvast wat spreekwoorden in: 'wie de schoen past, trekke hem aan'; 'beter net in dan in 't net' en 'wat er ook gebeurt, altijd blijven badmintonnen'. Fijn dat we met mensen van diverse PLUIMage samen zo'n mooie club vormen!

Margriet (ik geef de pen door aan Mariska)

Benedetta bij Van Wees op 23 april

De huisbios is weer open. De Culturele Commissie koos Paul Verhoeven's rolprent gebaseerd op *The Life of a Lesbian Nun in Renaissance Italy* van Judith C. Brown. Aanvang 20 uur. Toegang gratis (wel leuk om een hapje of drankje mee te nemen naar Bart).

Afzender Badmintonclub Lewenburg (BCL)

Secretariaat Tel/WhatsApp: 0619967466 Mail: secretariaat@bclewenburg.nl

Nieuwsbrief Tel/WhatsApp: 0640614070 Mail: nieuws@bclewenburg.nl Website: www.bclewenburg.nl

Verzendlijst

De Nieuwsbrief gaat naar huidige en vroegere spelers. Wil je van de lijst af? Klik op [afmelden](#) om ons dit te laten weten.

[Privacyverklaring BCL](#)