



Nieuwsbrief nr: 128 april 2021

Wanneer mag het?

Dinsdag 16 april is de volgende persconferentie. De afgelopen week circuleerden mogelijke versoepelingen. Maar ook oproepen vanuit het ziekenhuispersoneel om toch alsjeblieft goed uit te kijken daarmee. De bedden stromen weer vol Covid. Het zal dus nog wel even duren. Zeker voor ons binnen-sporters. Misschien pas weer in de zomermaanden. Vorig jaar ging dat ook zo. Toen mochten we in juli met wat extra veiligheidsmaatregelen weer de sporthal in. Eerst even afwachten wat Rutte en De Jonge voor ons op die 16^e in petto hebben.

Competitiespelen

De badmintonbond is de competitie voor het nieuwe seizoen aan het voorbereiden. We hebben binnen onze club gezocht naar spelers die mee willen doen. Er blijken genoeg te zijn die dat willen. Uit de aanmeldingen kunnen we één team samenstellen. Dit team staat nu ingeschreven in de zevende divisie. Spelers die nog de oude regionale competitie-indeling voor ogen hebben: deze divisie is vergelijkbaar met de tweede klasse van vroeger. We verwachten dat ergens in juni duidelijk is welke tegenstanders in hun competitie poule zitten.

Het is een team van zes spelers en een reservespeler. Het team bestaat nu uit: Suzan, Annejoke, Ida, Samuel, Dennis en Jan. De reservespeler is Bart van Wees. Zo op het eerste oog lijkt dit een volwaardig team maar een extra dame erbij heeft onze voorkeur. Want twee van de drie dames weten nu al dat hun inzet beperkt zal zijn. Dus als je ervoor voelt om je krachten te meten met dames van andere verenigingen; geef je op.

'Pub'-quiz in plaats van badminton

Zaterdagavond 27 maart. Bijna acht uur. Wachten op toelating tot de Zoom-meeting. Intussen geluid en camera testen. Ja, doet het. En dan, toegelaten. Edwin komt in beeld. Het scherm vult verder met deelnemers. Eerst alleen een naam op een zwarte rechthoek met een grijs pionnetje in het midden. Floep, het beeld kleurt. Een gezicht. Kijk, daar is Tanja. Alex ook. Jos schuift in beeld. Johan komt erbij. Paula zit naast hem. Ook Jos is niet alleen. Maaïke staat erbij. Anja volgt en we zien ook Ronald verschijnen. Zowel Alex als Tanja zien we soms opzij kijken en met iemand praten. Aha, hulptroepen zijn geoorloofd. Annie, Bart, Suzan en Bennie lijken het zonder hulp te moeten doen.



Willem doet de aftrap even na achten. Een korte instructie over het zoomscherm en het tweede scherm waarop je de antwoorden kwijt kunt. Het zit allemaal mooi in mekaar.

Hebben die jongens goed gefikst. De quizmasters zitten er klaar voor. Het kan van start. Zeven ronden.

Om wat op te warmen eerst wat algemene kennis. Het begin is niet echt moeilijk. Alhoewel. Een paar vragen waarvoor muzikale kennis vereist is. Maakt het een beetje lastig. Dat moet de tweede ronde beter. Shit. Dit is allemaal muziek. Word vast een puinhoop. Ja hoor. Slechts bij één van de tien vragen popt een artiestennaam op in het geheugen. Oei, oei, oei. De derde ronde heeft gelukkig geen muziek. Geografie. Herkennen van landen, plaatsen, vlaggen. Mooi zo. Dit gaat veel beter. Maar ronde vier Ze doen het erom. Opnieuw muziek. Reclame tunes maar dan zonder de beelden d'r bij. Je schijnt te moeten weten waarvoor je wegloupt bij de tv om een kopje thee te zetten. Dit gaat de verkeerde kant op.

Het presentatie-duo heeft zichtbaar plezier in de thuisstudio. Willem pept de boel een beetje op. Nou ja, oppeppen. Het gaat toch niet te snel? Lukt het allemaal nog? Balen jullie ook zo van die badmintonstop? Even een plaspauze inlassen? Edwin ziet de antwoorden binnenkomen. Is een schrijffout de oorzaak van een afgekeurd antwoord dan herstelt hij de score handmatig. Hij heeft het er druk mee. De arbeidsvitaminen zijn goed geregeld. Willem schenkt nog een keer de glazen vol. Wiens glas was dit eigenlijk? Uh....

Nog drie ronden te gaan. We gaan verder met een rondje rebussen. Niet zo ingewikkeld als de Dr. Denker's van het Nieuwsblad. Herstel; Dagblad. Maar de korte tijd dat ze in beeld komen zorgt toch voor stress. Hopelijk krijgen we in de volgende ronde iets meer tijd. Al is dat niet eens nodig. Want ..., opnieuw muziek. Nu filmmuziek. Bedenk daar de bewegende plaatjes maar bij en geef de filmtitel. Het ergste: deze ronde telt zwaar met zijn 26 vragen. Zoveel waren er nog niet in een ronde. Helaas, het levert maar één herkenning op. De opzet begint duidelijk te worden. Een oneven ronde is zonder muziek en daarna een even ronde met muziek. Gelukkig komt nu de laatste ronde. Ronde zeven. Oneven. Vind het dier. Okay. En waarin? In..., de volgende muzikale fragmenten. Tien deuntjes. Zucht. Zelfs de afwisselende structuur wordt losgelaten. Het enige wat je kan bedenken tien keer een dier invullen. Maar hoe zit dat met kansberekening? Tien keer hond invullen? Of kat? Welke dieren zullen bezongen zijn? Of elke keer maar iets anders invullen? Het worden tien verschillende dieren.

Om kwart over tien is de uitslag bekend. Tanja wint. Twee jaar geleden won ze al bij onze quiz in de kantine. En onder haar leiding won ons clubteam daarna de Kardingepub-Quiz. Waar de club nog een mooi bedrag aan overhield. Winnen is wel een dingetje bij haar. Ook op Ameland waar zij vaak als aanjager en tevens koningin van de spelletjesavond glorieert. Toch is deze overwinning nipt. Johan blijkt met maar één punt minder op de tweede plaats te eindigen. Het brons is voor Henk. Die heeft, met een beetje hulp van zijn dochter, alle 26 films goed geraden. Schrijver dezes? Afgetekend laatste.

Na afloop krijgt ieder zijn individuele resultaat per mail toegezonden. Bingo. Toch één dier goed gegokt. Tijger.

